



“EEN BEETJE HOND MET DE HONDEN WORDEN”

ELLA VAN DER FEER
DIERENHOTEL NIJLAND

Ella van der Feer (46) is een beetje hond met de honden geworden. Ze is samen met haar man Chris Ouwerkerk eigenaar van Dierenhotel Nijland en heeft daarnaast een hondenschool, een trimsalon, doet gedragstherapie en gebruikt waar nodig en zinvol acupressuur en kruidentherapie/ bach bloesem therapie. Ze heeft ten aanzien van het opvoeden van honden een eigen kijk ontwikkeld. “Het is een beetje zoals in de Maggi reclame: Een beetje van Maggi en een beetje van Ella”, zet zij de toon van het gesprek.

Ze is geboren en getogen in Bolsward, waar haar vader uit Sneek en haar moeder uit Baard een sportzaak en een dierenwinkel hadden. De twee winkels bestaan nog steeds, maar hebben inmiddels een andere eigenaar. Ze is getrouwd met Chris Ouwerkerk en heeft een dochter van 12 jaar.

“De liefde voor dieren kreeg ik eigenlijk met de paplepel in gegoten”, vertelt ze glimlachend. “Als kind stond ik 's zaterdags in de dierenwinkel de kooien van de konijnen en de cavia's schoon te maken. Daar werd niet eens over gepraat, dat gebeurde gewoon. In de eerste klas van de Mavo had ik al een grote mond dat ik een dierenpension wilde beginnen tussen Sneek en Bolsward en na de Mavo naar Barneveld zou gaan, want daar zat de enige middelbare agrarische school met een opleiding Kleine Huisdierenverzorging. En zo is het ook precies gelopen.”

“Maar ik zei in die tijd wel meer. Bijvoorbeeld dat ik naar Australië zou gaan. Dat heb ik ook inderdaad gedaan. In het kader van een agrarische uitwisseling kwam ik bij een schapenboer 'down under' terecht. Dat bleek geen onverdeeld succes. Na drie weken barstte ik van de heimwee en zat ik weer in het vliegtuig naar 'het Bolswardse'.

TRIMSALON

“Ik heb toen de opleiding hondentrimster gevolgd en werkte gedeeltelijk in de dierenzaak van mijn ouders en gedeeltelijk in mijn eigen trimsalon in het achterste deel van de dierenzaak. Intussen hield ik wel mijn ogen open voor boerderijen die te koop aan werden geboden, want het dierenhotel was voor mij de stip op de horizon waar ik naar toe wilde. Totdat, inmiddels

een aantal jaren verder, die 'pleats' op de Hiddemawei nummer 15 in Nijland te koop kwam. Eerst uiteraard uitvoerig onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en bestemmingsplannen ter plaatse. Toen alle seinen op groen stonden hebben we in 1995 de boerderij gekocht en zijn we er gaan wonen. Na een jaar stofhappen waren we in 1996 de trotse eigenaren van Dierenhotel Nijland. Eigenlijk bijzonder, dat alles wat ik als puber al bedacht had, tot in detail is uitgekomen. We kunnen maximaal 40 honden en 25 poezen huisvesten en in de zomervakantie is het standaard 'volle bak'.”

HONDENSCHOOL

“Ik ben met mijn hondenschool begonnen in 1995 op de klassieke positieve manier, dat houdt in dat je bezig bent met conditionering, weliswaar met positieve bekrachtiging, maar het is eigenlijk tegennatuurlijk want elk dier heeft een eigen karakter en eigenschappen. Op basis van interesse, workshops en veel lezen over dit onderwerp, zeg maar voortschrijdend inzicht, is dat steeds meer de kant opgegaan van het zogenaamde 'opvoeden/begeleiden op gevoel'. Bij de klassieke methode wordt een hond wordt beloond als hij iets doet wat jij wilt. De beloning is dus aan voorwaarden verbonden. Dat begint meestal al in de puppyperiode, waarin ons wordt geleerd dat pups zoveel mogelijk moeten 'socialiseren' in zo kort mogelijke tijd. Maar een hond heeft in die periode juist behoefte aan heel veel liefde (hij is net bij zijn moeder weg gehaald), rust (een pup slaapt nog vele uren overdag), veiligheid en een vertrouwde omgeving, om van daaruit in zijn eigen tempo op ontdekkingsstocht te gaan in de buitenwereld. Een pup overvoeren met een overmaat aan nieuwe indrukken kan een

gestreste volwassen hond met gedragsproblemen tot gevolg hebben.”

“Je relatie met je hond, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat is de basis. Het gedrag van je hond leren lezen, leren kijken door de ogen van je hond en proberen de signalen die hij geeft te herkennen en daarop in te spelen. Daarmee creëer je een veilige omgeving voor je huisdier, dat vanuit die basis kan groeien.”

“Natuurlijk is het noodzakelijk dat je hond bepaalde woorden herkent, bijvoorbeeld 'wacht' voor een drukke autoweg, of als je even met een kennis staat te praten en rustig in de bench of mand/kussen in huis blijft liggen wanneer je even weg moet voor een boodschap. Maar de manier waarop je dat bereikt maakt het verschil. Als een hond moe is zal hij gaan liggen en als hij dat doet op zijn eigen bedje/mand of in de bench, kun je hem de hemel in prijzen en tegelijkertijd het woord 'bedje/mand' of 'plaats' of 'bench' herhalen (welk woord je gebruikt is niet zo belangrijk). Het duurt doorgaans niet zolang voordat het kwartje valt, want honden zijn veel slimmer dan wij denken. En dan doet hij het ook wanneer je hem erom vraagt. En dat geldt voor een heleboel gedragingen. Het is bij mij dus net als bij die reclame van Maggi: Een beetje van Maggi en een beetje van Ella. Kleine cursusgroepen (max drie tot vier

en heel veel persoonlijke aandacht vind ik vanzelfsprekend om alle hond-eigenaar/beste vriend relaties voldoende aandacht te kunnen geven.”

MEDICATIE EN VOEDING

“Ik ben een voorstander van de natuurgeneesmethode, tenslotte vinden vrijwel alle hedendaagse medicijnen hun oorsprong in de natuurlijke kruiden, voordat de mens ze op synthetische manier ging produceren. Op dit moment ben ik dan ook bezig met acupressuur en kruidenleer,

niet zo zeer om daarmee een alternatief voor de dierenarts aan te bieden, maar als aanvullend stukje dienstverlening, dat ik in kan zetten bij bijvoorbeeld gedragstherapie en/of gezondheid. Als een hond chronisch gestrest is en met grote schrikogen de wereld inkijkt is angst de drijfveer voor gedrag en dat is per definitie niet gezond. Met kruiden en acupressuur kan je qua gedrag en gezondheid veel bereiken. Als een hond niet benaderbaar is tijdens een acupressuur behandeling, bestaat ook de mogelijkheid om de 'miHealth' in te zetten. Ik ben daarmee in aanraking gekomen door een lezing van Emrik Suichies van Fysio4U uit Sneek.”

“Maar boven alles gaat het om de relatie met je hond, je maatje. Je moet een beetje hond met de honden worden. Heel veel liefde, bewuste liefde, aandacht en zorg, dan doet je hond alles wat je wilt en gaat ie voor je door het vuur.”

